

# DANH CHÚA LẠ LÙNG

(Thánh Thi 8)

Hồng Trần Phạm Đình Đai • 1978

$\text{♩} = 70$

Nữ *f* 1. Khi tôi ngắm cõi — trời công cuộc tay Chúa tạo ra, vầng  
*f* trắng và muôn tinh tú mà Chúa tôi — gây — dựng, thì nhân loại là chi mà  
*mp* *Nam:* *mf*  
*ff* Chúa tôi nhớ tới? Con người là — chi mà Chúa tôi để ý — chăm — nom?

ĐK. Lay — Chúa, lay — Chúa chúng tôi, lạ lùng thanh danh Chúa khắp  
*mf* *f* *ff*  
*Nữ:* *mf* nơi hoàn — cầu. 2. Chúa dựng nên con người kém thiên thần một chút.  
*f* *Nam:*  
Chúa trang sức con người bằng danh dự với — vinh quang. Chúa ban cho quyền  
*mf* hành trên công cuộc tay Ngài sáng tạo. Chúa đặt muôn vật — dưới  
*Nam:* *mf* *mp*  
chân con — người. 3. Nào chiên, nào — bò, thoi thì — tất —  
*mf* *f* *Nữ:* *ff* cả, — cho tới những muông thú ở đồng hoang, Chim trời với cá — đại  
*mf* *f* dương, những gì lợi — khắp nẻo — đường — biển — khơi.